



DE STICHTING

Landelijk worden er veel culturele, muzikale evenementen met het oog op het evangelie opgezet. Een aantal betrokkenen vond het belangrijk dat deze evenementen een kans kregen, en zij richtten samen met gelijkgestemden in 2023 de stichting 'The Prodigal Son' op, naar de rockmusical die zij in 2024 tot leven willen brengen.

Met de stichting ondersteunen zij projecten die het evangelie van Jezus Christus op een creatieve manier verspreiden, maar organiseren zij ook zelf muzikale theaterstukken. The Prodigal Son is de laatste musical waar ze binnenkort mee op de planken staan. Doel van de stichting is en blijft: de boodschap van de Bijbel op een muzikale, theatrale manier onder de mensen brengen.

Fondsen en giften

Voor alle activiteiten verwerven ze de benodigde middelen door het aanleggen en beheren van reserves en fondsen. Ook andere wettige en geoorloofde middelen die met het doel verband houden worden ingezet. Dat betekent dat de stichting ook in zekere mate afhankelijk is van giften. Met de stichting willen zij de drempel voor particuliere sponsors natuurlijk zo laag mogelijk houden. Zij vallen dan ook onder de giftenvrijstelling en hebben een zogenaamde ANBI-status verkregen, wat betekent dat alle giften aftrekbaar zijn van de belasting. Zo wordt sponsoring een stuk aantrekkelijker.

Vrijwilligers

Alle medewerkers zijn vrijwilligers. Van de musici tot de regisseurs en de webbeheerder tot de penningmeester: alle mensen die de stichting vooruit helpen, doen dat op vrijwillige basis. Zo houden ze de kosten laag en de toegankelijkheid voor het publiek hoog. Alleen de zaalverhuur, het transport van de spullen en de technische ondersteuning kosten geld. Het is belangrijk dat men zichzelf inzet zonder iets terug te verwachten. Het enthousiasme om hiervan deel uit te maken moet vanuit jezelf komen!